

# De Bijbel centraal

## Project "De Parel" 2016



*God houdt van ons. Daarom heeft hij de Bijbel gegeven  
Het is het woord van God om naar te leven.*

*Omdat we op de Parel aankomende weken het project "de Bijbel centraal" behandelen, is hier een bijbelleesrooster.*

*Voor iedere dag een stukje uit de Bijbel om samen te lezen en met elkaar over te praten. We doen dit aan de hand van verschillende kleuren met hun specifieke betekenissen.*

## Je bent een geliefd kind



**Maandag 11 april**

*God houdt van ons*

Efeze 1

<sup>3</sup> Alle eer aan God, de Vader van onze Heer Jezus Christus! Hij heeft ons vanuit de hemel gezegend. Want hij heeft ons de heilige Geest gegeven, omdat we bij Christus horen.

<sup>4</sup> Al voordat de wereld gemaakt werd, koos God ons uit om bij Christus te horen. Daardoor kunnen wij als heilige en volmaakte mensen voor Gods troon staan.

<sup>5</sup> Daarom heeft hij ons uitgekozen om zijn kinderen te zijn. Hij heeft Jezus Christus naar de wereld gestuurd om ons bij hem te brengen. Dat is wat God wilde.

<sup>6-7</sup> God heeft laten zien dat hij goed voor ons is. Hij stuurde Christus naar ons toe, zijn Zoon, van wie hij zo veel houdt. Hij liet Christus voor ons sterven. Zo groot was Gods goedheid voor ons. Door de dood van Christus zijn onze zonden vergeven, en zijn we bevrijd van onze schuld. Laten we God voor zijn goedheid danken!

<sup>5 1</sup> Jullie zijn Gods kinderen, en hij houdt van jullie. Volg daarom zijn goede voorbeeld, <sup>2</sup> en leef met elkaar in liefde. Zo leefde Christus ook. Hij hield van ons, en hij is voor ons gestorven. Hij gaf zijn leven als offer, en dat was een geschenk dat God graag aannam.

## ***Kun jij aangeven hoe je merkt dat God van jou houdt?***

Zingen: Ben je groot of ben je klein.

<https://www.youtube.com/watch?v=FATE9EqrDLo&list=RDFATE9EqrDLo>

**IK ZAG  
VANOCHTEND  
DE LIEFDE VAN  
GOD IN DE  
SPIEGEL**



### **Dinsdag 12 april**

*Groen: betekenis: nieuw leven*

*Vandaag is de kleur groen aan de beurt. We denken dan aan de schepping. Wat heeft God de aarde mooi gemaakt. Wij mogen als zijn kinderen voor deze aarde zorgen.*

Genesis 1

<sup>11</sup> God zei: 'Er moet van alles groeien op het land. Planten met zaad en bomen met vruchten.' En zo gebeurde het. <sup>12</sup> Op het land kwamen allerlei planten met zaad en allerlei bomen met vruchten. En God zag hoe mooi het was.

<sup>20</sup> God zei: 'Het water moet vol leven zijn, vol met allerlei dieren. En boven de aarde, in de lucht, moeten vogels vliegen.' <sup>21</sup> God maakte de grote zeedieren en alle kleine waterdieren. Het water was vol dieren. Hij maakte ook alle soorten vogels. En God zag hoe mooi het was.

<sup>22</sup> God zegende de dieren. Hij zei: 'Jullie moeten jongen krijgen. Overal in de zee moeten dieren komen, en overal op aarde vogels.'

<sup>23</sup> Toen werd het avond en het werd ochtend. Dat was de vijfde dag.

<sup>24</sup> God zei: 'Ook op het land moeten allerlei dieren komen: wilde en tamme dieren, en heel kleine dieren.' En zo gebeurde het. <sup>25</sup> God maakte de dieren, alle wilde en tamme dieren en alle kleine dieren. En God zag hoe mooi het was.

<sup>26</sup> God zei: 'Nu wil ik mensen maken. Ze moeten op mij lijken. Ze zullen de baas zijn over de vissen in de zee en de vogels in de lucht. En ook over het vee, over alle kleine dieren en over de hele aarde.' <sup>27</sup> Toen maakte God de mensen. Hij maakte ze zo dat ze op hem leken. Hij maakte ze als man en als vrouw.

<sup>28</sup> God zegende de mensen. Hij zei: 'Jullie moeten kinderen krijgen. Zorg ervoor dat er overal op aarde mensen komen. Jullie moeten de baas zijn over de aarde. En ook over de vissen in de zee, over de vogels in de lucht en over alle dieren op het land.'

### **Ben jij een goede baas over de aarde?**

Zingen: In het begin lag de aarde verloren.

<https://www.youtube.com/watch?v=pDuRQVSbjAQ>





## Woensdag 13 april

*Zwart betekenis: zonden*

Genesis 3

<sup>1</sup> De slang was een slim dier, het slimste van alle dieren die God, de Heer, gemaakt had. De slang vroeg aan de vrouw: 'God heeft zeker gezegd dat je van geen enkele boom in de tuin mag eten?'

<sup>2</sup> 'Nee,' zei de vrouw. 'We mogen de vruchten eten van alle bomen, <sup>3</sup> behalve van de boom in het midden van de tuin. Als we van die boom eten, of hem alleen maar aanraken, zullen we sterven. Dat heeft God gezegd.'

<sup>4</sup> 'Sterven?' zei de slang. 'Jullie zullen helemaal niet sterven! <sup>5</sup> Maar God weet wat er gebeurt als jullie van die boom eten: Dan zullen jullie alles begrijpen. Jullie zullen dan net zo zijn als God. Net als hij zullen jullie weten wat goed en wat kwaad is.'

<sup>6</sup> De vrouw keek naar de boom. De vruchten zagen er mooi en lekker uit, en de vrouw wilde graag alles weten. Ze pakte een paar vruchten en at ervan. Ze gaf er ook één aan haar man, die bij haar was. En hij at er ook van.

*Doordat Adam en Eva niet hebben geluisterd naar God, is er donkerheid en verdriet op de aarde gekomen.*

*Vandaar de kleur zwart*

*God is erg heel verdrietig geworden.*

**Ben jij ook wel eens verdrietig?  
Waarover?**

Zingen: Vader vol van vrees en schaamte

<https://www.youtube.com/watch?v=dOPRif-wzJc>



## Donderdag 14 april

*Regenboog betekenis: Gods trouw*

Genesis 9

<sup>8</sup> Verder zei God tegen Noach en zijn zonen: <sup>9</sup> 'Nu ga ik een belofte doen aan jullie en aan de mensen die na jullie leven. <sup>10</sup> Ik doe die belofte ook aan alle dieren op aarde, aan de wilde en de tamme dieren, aan de vogels en aan alle dieren die uit de boot gekomen zijn. <sup>11</sup> Ik beloof dat ik de mensen en de dieren nooit meer zal doden door een grote overstroming. Er zal nooit meer een overstroming komen die de hele aarde verwoest.'

<sup>12-13</sup> God zei verder: 'Ik geef jullie voor altijd een teken van mijn belofte. Ik zet mijn boog in de wolken. Dat is het teken van mijn belofte aan jullie en aan alles wat op aarde leeft. <sup>14</sup> Steeds als ik veel wolken over de aarde stuur, zal er een regenboog tevoorschijn komen. <sup>15</sup> Dan zal ik denken aan mijn belofte aan jullie en aan alles wat leeft. Nooit meer zal het water iedereen doden en alles verwoesten. <sup>16-17</sup> Als de regenboog in de wolken verschijnt, zal ik die boog zien. Dan denk ik aan mijn belofte. Die belofte geldt voor altijd.'

*We zien nog regelmatig de regenboog als teken en bewijs van God trouw*

**Als je nu een regenboog ziet, waar denk jij dan aan?**

Zingen: Ik zal er zijn.

<https://www.youtube.com/watch?v=f4RgXZAEiQg>

**Vrijdag 15 april**

*Geel. Betekenis: Roeping*



Genesis 12

<sup>1</sup> De Heer zei tegen Abram: 'Ga weg uit je eigen land en ga weg van je familie. Ik zal je zeggen naar welk land je moet gaan. <sup>2</sup> Ik zal je zo veel nakomelingen geven dat ze een groot volk worden. Ik zal je rijk en gelukkig en beroemd maken. Jij zult ook anderen gelukkig maken. <sup>3</sup> Als de volken op aarde elkaar geluk toewensen, zullen ze zeggen: 'Ik hoop dat je net zo gelukkig wordt als Abram.'

Ik zal goed zijn voor de mensen die goed zijn voor jou. Maar de mensen die jou slecht behandelen, die zal ik straffen.'

<sup>4-5</sup> Abram deed wat de Heer gezegd had. Hij ging weg uit Charan. Hij was toen 75 jaar oud. Hij nam zijn vrouw Sarai en zijn neef Lot mee. En ze namen alles mee wat ze hadden, ook hun slaven en slavinnen. Ze gingen op weg naar het land Kanaän.

*Abram wist niet waar God hem naar toe zou brengen. Hij geloofde dat het goed zou komen, omdat God hem de weg wees.*

**Vertrouw jij Gods navigatie?**

Zingen: [Ik volg de Heer.](#)

<https://www.youtube.com/watch?v=Vg39lpsb-7E>

**DE BIJBEL IS  
DE TOMTOM  
OP JE  
LEVENSWEG**



**Zaterdag 16 april**

*Koper. Betekenis: Bekering*



Numeri 21

De koperen slang

<sup>4</sup> De Israëlieten reisden verder, van de berg Hor in de richting van de Rietzee. Ze moesten om het land Edom heen reizen.

Onderweg werd het volk ongeduldig.<sup>5</sup> Ze zeiden tegen God en tegen Mozes: 'Waarom hebben jullie ons uit Egypte weggehaald? Moeten we hier sterven in de woestijn? We hebben geen brood en geen water. En we hebben zo'n hekel aan dat afschuwelijke manna.'

<sup>6</sup> Toen stuurde de Heer giftige slangen op de Israëlieten af. Heel veel mensen werden gebeten en stierven.

<sup>7</sup> Toen kwamen er mensen bij Mozes die zeiden: 'We hebben een grote fout gemaakt. Want we hebben ons verzet tegen u en tegen de Heer. Vraag alstublieft aan de Heer of hij ons van die slangen wil bevrijden.' Toen bad Mozes voor het volk.

<sup>8</sup> De Heer zei tegen Mozes: 'Maak een slang van koper en zet die op een paal. Iedereen die gebeten is, moet naar die slang kijken. Dan zal hij blijven leven.'

<sup>9</sup> Mozes maakte een slang en zette die op een paal. Iedereen die gebeten was en die omhoogkeek naar de koperen slang, bleef leven.

*De Israëlieten gingen mopperen omdat ze waren vergeten wat God voor hen had gedaan. Heel veel goeds en heel veel wonderen.*

*Wij mopperen ook wel eens. Zijn wij dan ook Gods goedheid vergeten?*

**Noem eens wat voorbeelden waaruit blijkt dat God van jou houdt**

Zingen: Psalm 90: 8



## Zondag 17 april

*Zilver: Betekenis: Zijn gave aan ons*

Johannes 3

<sup>14</sup> Mozes zette in de woestijn een koperen slang hoog op een paal. Net zo moet de Mensenzoon een hoge plaats krijgen, eerst aan het kruis en daarna in de hemel. <sup>15</sup> En daardoor krijgt iedereen die in hem gelooft, het eeuwige leven. <sup>16</sup> Want Gods liefde voor de mensen was zo groot, dat hij zijn enige Zoon gegeven heeft. Iedereen die in hem gelooft, zal niet sterven, maar voor altijd leven.

<sup>17</sup> God heeft zijn Zoon naar de wereld gestuurd om de mensen te redden. Niet om hen te veroordelen. <sup>18</sup> Want wie in de Zoon gelooft, zal niet veroordeeld worden.

*Jezus is aan de wereld gegeven als een groot cadeau.*

*We moeten zuinig zijn op dit cadeau, want dit cadeau komt van God*

### Hoe laat jij zien dat je blij bent met dit cadeau?

Zingen: Hij kwam bij ons heel gewoon, <https://www.youtube.com/watch?v=bUs9BebVo7A>



## maandag 18 april

*Paars betekenis: Lijden van Jezus*

Matteus 26

<sup>36</sup> Jezus ging met de leerlingen naar een plek die Getsemane heette. Hij zei tegen de leerlingen: 'Ik ga daar verderop bidden. Blijf hier wachten tot ik terugkom.' <sup>37</sup> Jezus nam Petrus mee, en de broers Jakobus en Johannes. Jezus werd verdrietig en bang. <sup>38</sup> Hij zei: 'Ik houd het niet meer uit van verdriet. Blijven jullie maar hier en blijf wakker, net als ik.'

<sup>39</sup> Jezus liep nog een klein stukje verder. Hij knielde op de grond en begon te bidden: 'Mijn Vader, als het kan, zeg dan dat ik niet hoeft te lijden. Maar doe alleen wat u wilt, niet wat ik wil.'

<sup>40</sup> Jezus ging terug naar de drie leerlingen. Ze lagen te slapen. Hij zei tegen Petrus: 'Kunnen jullie niet eens een uur wakker blijven voor mij?' <sup>41</sup> Blijf toch wakker! Bid God om kracht, zodat je geen verkeerde keuze maakt. Want jullie willen wel het goede kiezen, maar jullie zijn zwak.'

<sup>42</sup> Jezus ging voor de tweede keer bidden. Hij zei: 'Mijn Vader, als het niet anders kan, dan zal ik het lijden dragen. Wat u wilt, moet gebeuren.' <sup>43</sup> Toen hij terugkwam, lagen de leerlingen alweer te slapen. Ze konden hun ogen niet openhouden.

<sup>44</sup> Jezus liet hen daar liggen. Hij ging nog een keer bidden. En voor de derde keer zei hij dezelfde woorden. <sup>45</sup> Toen hij terugkwam bij de leerlingen, zei hij: 'Liggen jullie nu nog steeds rustig te slapen? Het moment is bijna gekomen dat de Mensenzoon uitgeleverd wordt aan slechte mensen.'

*Jezus is op aarde gekomen, omdat Hij moest lijden om ons te redden.*

*Jezus doet wat God wil, ook al wil Hij het liever niet.*

### Noem eens voorbeelden van goede dingen die jij gedaan hebt die je liever niet deed.

Zingen: Toon mijn liefde.

<https://www.youtube.com/watch?v=vSTknxrw8E4&nohtml5=False>



## dinsdag 19 april

*Rood betekenis: reiniging van de zonde*

Hebreeën 10

<sup>1</sup> De Joodse wet liet al een beetje zien wat er in Gods nieuwe wereld gebeurt: mensen worden dan van binnen helemaal rein. Maar de wet zelf kon daar niet voor zorgen. Volgens de wet moesten er elk jaar offers gebracht worden. Steeds weer kwamen mensen bij God om die offers te brengen. Maar de mensen werden niet rein van binnen door die offers. <sup>2</sup> Anders zouden ze nu niet meer zondigen. En dan was het ook niet meer nodig geweest om te offeren. Eén offer was dan genoeg geweest.

<sup>3-4</sup> Het bloed van offerdieren kan geen eind maken aan de zonde. De offers worden juist elk jaar opnieuw gebracht, om de mensen aan hun fouten te herinneren.

<sup>5-7</sup> Dit zei Christus toen hij in de wereld kwam: «God, u zegt dat u geen offers van de mensen wilt. U houdt niet van hun offers voor de zonden. Daarom hebt u mij een lichaam gegeven om te offeren. Ik weet dat die woorden uit uw boek over mij gaan. Hier ben ik. Ik zal doen wat u van mij wilt.»

<sup>8</sup> Christus zei dus dat God geen offers voor de zonden wil. God houdt niet van die offers, ook al worden ze gebracht volgens de Joodse wet. <sup>9-10</sup> En daarna zei Christus: «Hier ben ik. Ik zal doen wat u van mij wilt.»

Jezus Christus deed dus wat God wilde: hij offerde zijn eigen lichaam. Daarmee heeft hij de oude afspraak van God vervangen door de nieuwe. En daarom horen wij nu voor altijd bij God.

*Jezus gaf zijn leven voor ons, dat was een heel kostbaar offer*

**Wat heb jij voor een ander over?**

**Denk daarbij ook aan tijd, geld, energie, sport.**

Zingen: Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem.

<https://www.youtube.com/watch?v=ZPSFMy59N8>



## Woensdag 20 april

*Wit betekenis: brood dat leven geeft*

Johannes 6

<sup>48</sup> Ik ben het brood dat eeuwig leven geeft. <sup>49</sup> Jullie voorouders aten in de woestijn manna, brood dat uit de hemel kwam. Toch zijn ze allemaal gestorven. <sup>50</sup> Maar het ware hemelse brood is anders: wie daarvan eet, zal niet sterven. <sup>51</sup> Ik ben het hemelse brood dat leven geeft. Iedereen die van dat brood eet, zal eeuwig leven!

Het brood dat ik zal uitdelen, is mijn eigen lichaam. Ik zal sterven om de mensen het leven te geven.'

<sup>52</sup> De Joden begonnen een felle discussie met elkaar. Ze riepen: 'Hoe kan hij nu zijn lichaam aan ons te eten geven!'

<sup>53</sup> Toen zei Jezus tegen hen: 'Luister heel goed naar mijn woorden: Jullie moeten mijn lichaam eten en mijn bloed drinken. Anders kunnen jullie het eeuwige leven niet krijgen. <sup>54</sup> Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, die krijgt het eeuwige leven. Als het einde van de wereld komt, zal ik hem laten opstaan uit de dood.

<sup>55</sup> Mijn lichaam en mijn bloed geven het eeuwige leven. <sup>56</sup> Mijn dood brengt redding. Als je dat gelooft, dan is het alsof je mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt. Dan ben ik in je, en dan hoor je voor altijd bij mij. <sup>57</sup> Ik leef dankzij de Vader, de levende God, die mij gestuurd heeft. En iedereen die bij mij hoort, leeft dankzij mij.

<sup>58</sup> Ik ben het ware hemelse brood. Jullie voorouders aten manna, brood uit de hemel, maar zij zijn toch gestorven. Maar wie het ware hemelse brood eet, zal eeuwig leven.'

*Soms heb je echt behoefte aan eten. Je hebt dan geen energie meer en om verder te kunnen heb je toch echt energie nodig. Je moet dan wat eten!*

## Wij hebben Christus broodnodig. Waarom?

Zingen: Ik ben

[https://www.youtube.com/watch?v=jCq\\_SPg3m0M](https://www.youtube.com/watch?v=jCq_SPg3m0M)



### Donderdag 21 april

*Blauw betekenis: levend water*

Johannes 4

<sup>6</sup> Bij Sichar was de Jakobsput. Jezus ging bij die put zitten, want hij was moe van de reis. Het was ongeveer twaalf uur 's middags.

<sup>7</sup> Toen kwam er een Samaritaanse vrouw aan. Ze kwam water halen uit de put. Jezus zei tegen haar: 'Geef me alsjeblieft iets te drinken.'<sup>8</sup> De leerlingen van Jezus waren op dat moment in Sichar om eten te kopen.

<sup>9</sup> De vrouw zei tegen hem: 'Dat kunt u mij toch niet vragen! Want u bent een Jood en ik ben een Samaritaanse vrouw.' Joden mogen namelijk niet omgaan met Samaritanen.

<sup>10</sup> Jezus zei tegen haar: 'Ik heb jou om water gevraagd. Maar jij weet niet wie ik ben. Je weet niet wat God aan de mensen wil geven. Want als je dat wel geweten had, dan had je mij om water gevraagd! En dan had ik je water gegeven dat eeuwig leven geeft.'

<sup>11</sup> De vrouw zei: 'Maar meneer, u hebt geen emmer, en de put is diep! Waar wilt u dat water vandaan halen?' <sup>12</sup> Kunt u soms meer dan onze voorvader Jakob? Jakob heeft ons deze put gegeven. Hij heeft er zelf water uit gedronken. En ook zijn zonen en zijn dieren hebben uit deze put gedronken.'

<sup>13</sup> Jezus zei: 'Iedereen die water uit deze put drinkt, zal weer dorst krijgen. <sup>14</sup> Maar als je drinkt van het water dat ik geef, krijg je nooit meer dorst. Want het water dat ik geef, blijft altijd in je. Het geeft je het eeuwige leven.'

*Levend water bruist. Bruisend water is net als een fontein. Het water spuit eruit, het sprankelt en het spat er vrolijk uit. Blijf je in de buurt van de fontein, dan kan het niet anders: dan word je geraakt en dan word je nat.*

*Bruisend water staat nooit stil*

**Kom ook in beweging voor God.**

**Hoe doe je dat?**

Zingen: Een rivier vol vrede.

<https://www.youtube.com/watch?v=4Pxxq3ZQs7FU>



### Vrijdag 22 april

*Goud, betekenis: eeuwig leven*

2 Petrus 3

<sup>10</sup> Maar pas op: de Heer komt op een moment dat je het niet verwacht. Hij komt net zo onverwacht als een dief in de nacht. Dan verdwijnt de hemel met veel lawaai, en worden de sterren door vuur vernietigd. Dan verdwijnt ook de aarde, met alles wat de mensen gemaakt hebben. <sup>11</sup> Alles zal vernietigd worden.

Daarom is er maar één goede keuze: Leid een heilig leven en heb eerbied voor God. <sup>12</sup> Verlang naar de dag dat God zal komen. Help mee om die dag sneller te laten komen.

Op die dag zal de hemel verbranden en zullen de sterren door vuur vergaan.<sup>13</sup> Maar wij verwachten een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, dat heeft God ons beloofd. Daar zal alleen nog maar gedaan worden wat God wil.

Openbaring 21

<sup>18</sup> De stad was helemaal van goud gemaakt, zo zuiver en glanzend als glas. De muur eromheen was van groene edelstenen, <sup>19-20</sup> en gebouwd op twaalf grote blokken steen. Die blokken waren allemaal versierd met verschillende edelstenen, elk blok met een andere soort.

<sup>21</sup> De poorten in de muur waren gemaakt van twaalf grote parels, elke poort was gemaakt van één parel. En de straten waren van zuiver, glanzend goud.

*De gelovigen uit 2 Petrus dachten dat ze niet al te lang meer hoefden te wachten voordat ze konden zien hoe mooi en prachtig het zou zijn in het nieuwe Jeruzalem  
Petrus geeft ook aan dat we geduldig moeten blijven wachten op Zijn komst.*

### **Christus heeft toch beloofd dat Hij terug komt? Wat verwacht jij**

Zingen: Eens zal er vrede zijn.

[https://www.youtube.com/watch?v=Nnh\\_jZeUUkk&nohtml5=False](https://www.youtube.com/watch?v=Nnh_jZeUUkk&nohtml5=False)

Mensen denken  
vaak zwart-wit,  
maar God is  
veelkleurig

Gospel  
Oneliners

