



De Parel
gereformeerde basisschool

Parel Post

21 september 2021/2022

nummer 2

www.gbsdeparel.nl

e-mail: dir.parel@noorderbasis.nl

Nieuwe richtlijnen RIVM voor het primair onderwijs

Wij hebben op De Parel in de afgelopen 2 weken te maken gehad met een aantal groepen die in quarantaine moesten door één of meer positieve besmettingen met Corona. In goed overleg met GGD-Fryslân hebben we steeds afgestemd welke stappen we konden nemen om verdere uitbraak van het virus te voorkomen. Vanaf dinsdag 21 september waren alle groepen gelukkig weer op school, een aantal kinderen was nog in quarantaine doordat zijzelf of een huisgenoot positief getest waren.

Het heeft voor het kabinet de hoogste prioriteit om dit jaar de onderwijsactiviteiten op een reguliere wijze door te laten gaan. Daarom heeft het RIVM nieuwe richtlijnen opgesteld die vanaf maandag 20 september gelden.

Het bron- en contactonderzoek (BCO) voor kinderen in het primair onderwijs en kinderopvang is vanaf maandag 20 september 2021 versoepeld.

Als een kind positief getest is, blijft het kind thuis in isolatie, vanaf 20 september hoeft niet meer de hele groep of klas in quarantaine.

Klasgenoten van het besmette kind kunnen dus in principe allemaal naar school. Een uitzondering kan gelden voor kinderen die in nauw contact zijn geweest in de privésfeer (bijvoorbeeld als ze bij de besmette leerling thuis hebben gespeeld); dit gaat altijd in overleg met de GGD.

Ook bij uitbraken met meerdere besmettingen in een groep of klas kan de GGD nog wel aan klasgenoten adviseren om in quarantaine te gaan.

Krijgt u een positieve uitslag uit een zelftest of van de GGD, neem dan altijd contact op, zodat we met de GGD af kunnen stemmen welke stappen het best genomen kunnen worden.

In de bijlage stuur ik de Beslisboom van het RIVM mee, waarmee u kunt zien of uw kind naar school kan of niet. (u kunt ook op de afbeelding klikken)



Nieuwbouw

De nieuwbouw van De Parel komt steeds een stukje dichterbij. In weekblad Actief is er woensdag 15 september een mooi artikel aan gewijd. De definitieve ontwerpfase wordt afgerond, waarna partijen zich kunnen inschrijven voor de sloop en nieuwbouw van De Parel. Volgens planning start de sloop in januari. In december verlaten wij ons gebouw en verhuizen we naar Eikesingel 62.



We hebben op onze website een extra pagina over de nieuwbouw met de nodige informatie en een paar mooie foto's van hoe het gebouw eruit komt te zien! [Nieuwbouw - Gereformeerde Basisschool De Parel Drachten - School met de Bijbel \(gbsdeparel.nl\)](https://www.gbsdeparel.nl)

Nationaal Programma Onderwijs (NPO)

Met het Nationaal Programma Onderwijs is er veel geld beschikbaar om aan de slag te gaan met de achterstanden die de kinderen opgelopen hebben als gevolg van de Coronacrisis. A.d.v. analyses en observaties hebben we een inschatting gemaakt van waar we het geld het meest effectief en doelgericht aan kunnen besteden. Deze plannen worden ter instemming met de MR besproken en de komende 2 jaar zo goed mogelijk besteed.

Op De Parel hebben we ons voorgenomen het geld als volgt in te zetten:

- Extra inzet personeel voor begeleiding van kinderen op basisvaardigheden en sociaal emotionele ontwikkeling.
- Aanschaf programma's voor rekenen, taal en spelling
- Nieuwe methode sociaal- emotionele ontwikkeling, met bijbehorend spelmateriaal
- Concreet materiaal voor rekenen en materiaal van rekenmethode Met Sprongen Vooruit
- Materiaal en abonnement voor het stimuleren van leesbeleving en -vaardigheid
- Teamcursus Lesson Study
- Verbinden van theorie en praktijk door het organiseren van gastelessen en excursies in alle groepen

Studiedag vrijdag 29 oktober

I.v.m. een aantal besmettingen met Corona onder het personeel en groepen die in quarantaine zaten is de studiedag die gepland stond op 17 september verplaatst. De nieuwe datum voor de studiedag van het team is vrijdag 29 oktober. Voor de kinderen is er die dag geen school.

Andere studiedagen zijn op: 29 november, 10 februari (zie jaarplanner, Schoolgids blz. 32)

27 oktober open dag op De Parel

Woensdag 27 oktober is op onze school een open dag voor toekomstige ouders. We willen onze school die dag van 10 – 14 uur openstellen, zodat ouders op een laagdrempelige manier kennis kunnen maken met onze school. Kent u ouders die op zoek zijn naar onderwijs voor hun kinderen waarbij Gods Woord centraal staat en waar we elkaar herkennen in het Evangelie van Jezus Christus, dan zou het mooi zijn als u hen over de open dag wilt wijzen.

Nieuwe collega's op De Parel

Na de vakantie is het team op De Parel uitgebreid met een aantal nieuwe collega's. Wij zijn blij met hen en hun inzet voor de kinderen en hopen dat ze een goede tijd bij ons op school mogen hebben! Ze hebben in ieder geval een goede start gemaakt. Hieronder stellen ze zich ook even voor:

Johanna Steenbergen

Weet je wat ik echt het allermooiste vind? Kijken. Kijken naar de kinderen. Kijken naar hoe ze problemen oplossen. Hoe ze met klasgenootjes omgaan. Kijken hoe ze met hun werk omgaan. Kinderen zijn echt zo prachtig mooi gemaakt! En wij/ik mag onderdeel zijn van hun groeiproces.

Wetende dat elk kind van onschatbare waarde is voor onze hemelse vader, mag ik helpen ze te laten stralen en groeien. Hoe mooi is dat!

Dit maakt mijn werk als onderwijsassistent waardevol.

Thuis mag ik genieten van mijn eigen twee kinderen, het getrouwde leven en het bouwen aan onze toekomst samen.

Ik hou ervan muziek te maken, het liefst samen met anderen al heeft dit het afgelopen jaar een beetje stil gelegen. En als het ook maar een klein beetje kan ben ik buiten. Ik hou van het bos en ben daar van jongs af aan vaak te vinden. Elke week koop ik voor mezelf een bosje bloemen. Ik word daar blij van. J en het is een leuke beloning na het huishouden, want daar heb ik echt een hekel aan.

Mijn naam? Johanna Steenbergen.



Marienke de Boer

Mijn naam is Marienke de Boer-Oosterhoff - 31 jaar - Woonachtig te Oosterwolde - Getrouwd en samen hebben we twee meiden (2 en 0 jaar)

Sinds 2013 ben ik werkzaam in het onderwijs.

Ik zal dit jaar elke maandag lesgeven aan groep 8a en zo nu en ook dan op dinsdag. Daarnaast ben ik op donderdag onderwijsassistent.

Met veel plezier werk ik in het basisonderwijs. De eerste jaren als (inval)leerkracht en na de komst van onze eerste dochter ben ik de combinatie gaan doen van leerkracht en onderwijsassistent. Ik was werkzaam in Groningen, maar vanwege de reistijd wilde ik graag dichterbij huis gaan werken. De Parel is voor mij helemaal onbekend. Ik ben dan ook erg nieuwsgierig hoe het er zal zijn.



In mijn werk ben ik een open en toegankelijk persoon die van gezelligheid houdt, van aanpakken weet en graag een bijdrage wil leveren aan de ontwikkeling van kinderen. Hierbij is het geloof de rode draad door de dag heen. We zijn allemaal uniek gemaakt, met onze eigen gaven en talenten. Ik vind het belangrijk dat kinderen daarin hun zelf kunnen en mogen zijn.

In mijn vrije tijd gaat de aandacht vooral naar de meiden, het reilen en zeilen in huis en ben ik scriba van onze kleine kerkelijke gemeente. Als de tijd ervoor is lees ik graag een leuk (spannend) boek of nestel ik me op de bank voor een goeie serie.

Ik hoop op een mooi en fijn schooljaar met elkaar.

Marian Boelens

De afgelopen 25 jaar heb ik gewerkt op een school in Noord-Holland, maar sinds 2020 wonen we in Drachten en mag ik lesgeven op De Parel en daarin voel ik mij echt gezegend!

Ik geef les aan de kinderen van groep 4A en de uitdaging voor mij is dat kinderen zich vrij voelen in een positieve groep en zich zo optimaal kunnen ontwikkelen.

De relatie met kinderen en ouders is daarin heel belangrijk, want we willen allemaal gezien en gehoord worden.

Het is een verrijking om dit te kunnen doen op een school waar God en zijn liefde in het middelpunt staat.

Samen op weg met het oog op Jezus. Ik kijk uit naar deze reis met de kinderen op de Parel!



Eddie Visser

Ik ben Eddie Visser en vanaf dit schooljaar ben ik werkzaam op GBS de Parel. Ik sta vier dagen voor groep 4B. Ik heb gekozen voor de Parel omdat de christelijke identiteit erg naar voren komt. Hier voel ik mij thuis bij, omdat ik zelf christelijk ben opgevoed. De normen en waarden die ik zelf heb meegekregen, wil ik graag overbrengen op de kinderen. Ik vind het fijn om Bijbelverhalen te vertellen, te bespreken, te bidden en te zingen met de kinderen.



Verder vind ik het belangrijk dat de kinderen met een goed gevoel naar school gaan. Dit door een veilige en positieve sfeer te creëren, waarbij de kinderen zichzelf kunnen zijn. Daarnaast is het mooi om als leerkracht bij te dragen aan de ontwikkeling van de kinderen en hen hierbij te helpen. Naast de gewone lessen maak ik ook ruimte voor andere dingen, zoals een spelletje tussendoor.

Ik heb veel zin in deze nieuwe uitdaging en hoop een fijne tijd te hebben op De Parel!

Marjan vd Zee

BEWEEG!

Ik ben Marjan van der Zee, 51 jaar, woonachtig in Makkinga, geboren in Groningen en heb tussendoor 20 Jaar op Terschelling gewoond. Ik heb 2 al best grote kinderen, Jesse en Bernard, beide studierend.

Ik kom het team versterken met het geven van lessen bewegingsonderwijs, in de volksmond GYM.

En toch is dat het niet gewoon GYM. Gymnastiek betekent lichamelijke en fysieke oefeningen om het bewegingsapparaat te trainen.....maar het vak betekent veel meer.....



Natuurlijk is sport op zich een fysieke training, maar in teamverband en samen komt er sociaal

emotioneel ook veel kijken. Winnen, verliezen, omgaan met verschillen binnen een team, acceptatie, samenwerken..... allemaal onderwerpen die in mijn les tijdens "gewoon gym" aan bod komen, waarin ik de kinderen ook laat kennismaken met het brede sportaanbod in onze samenleving.

Plezier in Sport en bewegen staat voorop, bij mij ook! Ik heb vroeger veel geturnd, maar ook aan Judo, volleybal en voetbal gedaan. Op Terschelling veel in de paardensport, natuurlijk veel in de

duinen en op het strand hardgelopen en nu vanuit Makkinga lekker veel ATB-en in Appelscha en omgeving.

Na het Gomarus en de ALO in Groningen heb ik 3 jaar lesgegeven aan het Greydanus College in Zwolle en Meppel en vanuit daar naar Terschelling verhuisd. 5 jaar geleden ben ik terug gegaan naar de wal. Ik werk nu 3 jaar bij Noorderbasis, waar ik lesgeef aan kinderen van De Steiger en de Meerpaal in Groningen. Ik doe dit met heel veel plezier. Naast deze halve baan geef ik in de namiddag en avonden turntrainingen en basisgymnastiek bij 2 gymnastiekverenigingen.

Als christen ben ik God dankbaar voor onze prachtige aarde, de natuur en ons lichaam. Het is niet vanzelfsprekend dat we allemaal gezond zijn en zonder fysieke of lichamelijke beperkingen leven. Maar dat wat we wel hebben, moeten we zuinig mee zijn. Ons lichaam is onze Parel.

Een leven lang bewegen.... Daar ga ik voor!

Marjolein vd Maar

Mijn naam is Marjolein van der Maar-Janssen. Ik ben 38 jaar en woon in Drachten. Ik ben getrouwd met Gert. Samen hebben wij drie kinderen, 1 jongen en twee meisjes. Onze zoon Wilmer zit in de eerste van het Gomarus College hier in Drachten. De middelste, Anniek, zit in groep 6 op de Parel. De jongste, Nadine, mag na de herfstvakantie naar groep 1.



Op de Parel doe ik de administratie van de school. Leuk en afwisselend werk, waar ik veel contact heb met kinderen, ouders en collega's. Als administratief medewerker wil ik op de Parel bijdragen aan het meegeven Gods liefde. Ik vind het belangrijk dat kinderen leren wie God voor hen is.



Nadie Vredeveld

Ik ben Nadie Vredeveld. 30 jaar en woon in Groningen. Na de zomervakantie ben ik als onderwijsassistent begonnen op de Parel. Ik werk in drie kleutergroepen en daar geniet ik enorm van, kleuters zijn wat mij betreft het leukste volkje van de basisschool!

Klaas Iedema

Sinds afgelopen jaar ben ik werkzaam op De Parel. Vorig jaar mocht ik een aantal dagen voor de groep staan ter vervanging van een zwangerschapsverlof. Dit schooljaar heb ik een eigen groep om les te geven. Het bevalt me erg goed op de Parel. Ik vind het prettig dat ik in alle vrijheid een Bijbelverhaal kan vertellen, liederen samen zingen of een gebed kan doen. Het is mooi om een relatie met de kinderen op te bouwen en ze nieuwe vaardigheden te leren. Ik kijk dan ook uit naar het verdere loop van dit jaar om samen te leren en plezier met elkaar te hebben.

Groet Klaas Iedema



Afscheid conciërge Terry Bakker

Wij vinden het jammer dat we afscheid moeten nemen van onze conciërge Terry Bakker. Terry is 3 jaar lang conciërge geweest bij ons op school en heeft in die tijd het team ondersteund, gezorgd voor het gebouw en omliggend terrein en waar nodig onderhoud of reparaties verricht. Per 1 oktober start Terry met zijn nieuwe baan, wij wensen hem een fijne tijd en Gods Zegen bij zijn nieuwe werkzaamheden.

Jeugdfonds Sport en Cultuur

Schoolreisjes, sporten, muzikles, een verjaardag vieren of een uitje. Het lijkt normaal dat alle kinderen in Nederland dit kunnen doen, maar niet elke ouder kan het betalen. Door de coronacrisis wordt de groep voor wie dit niet vanzelfsprekend is steeds groter.

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Friesland betaalt de contributie/ het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor een sportclub, muziek- of dansles, schilderen, theaterschool of een ander creatieve cursus. Ook zorgt het voor evt. kleding of attributen.

Ben je een ouder met weinig geld of ken je een kind dat opgroeit in deze situatie, dan kan een aanvraag gedaan worden via www.samenvoorallekinderen.nl



Thema 'Beroepen'

Wat een feest op school, de papa en mama van Elise en Daniëlle kwamen wat vertellen en laten zien van hun beroep. Want het thema bij de kleuters waar we over werken en spelen is beroepen. Wat spannend omdat ze allebei bij de politie werken. Wie wil mocht op de motor zitten, achter het stuur van de bus en achterin de bus. En we hadden nog heel veel vragen voor de politie waar we antwoord op kregen. Top.

